



Αναστηλώνεται ο Φάρος του Γαυρίου



“ Ήταν ιδέα επαγγελματιών, την πρωτοβουλία την πήραν φοιτητές, έγιναν ομάδα, συνεργάστηκαν αρμονικά, με κοινό όραμα την αποκατάσταση του Φάρου 8022 στο λιμάνι του Γαυρίου.

Στις 18 Ιουλίου 2022 στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού στον Πειραιά, (Παλατάκι) παρόντων της Σοφίας Μπαρτζώκα και του Ανδρέα Χαλά –μέλη και οι δύο της ομάδας των δημιουργών– ο “κύβος ερρίφθη”. Υπεγράφη μεταξύ του Διοικητή της Υπηρεσίας Φάρων Αρχιπλοίαρχου (Μ) Ν. Ζαφειρίου και του

(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η ΣΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ: Δύο ευρωπαϊκοί τίτλοι σε ένα μήνα



“ Η Άνδρος γιόρτασε την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist από την αθλήτρια του Ναυτικού Όμιλου Άνδρου Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη. Μαζί πανηγύρισε και η πατρίδα μας. Συγκεκριμένα η Σύλια τερμάτισε 2η στα κορίτσια και 37η στη γενική σε σύνολο 276 σκαφών, ανεβαινοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Optimist που διεξήχθη στην Αλικαρνασσό/ Bodrum από 27/6 - 7/7/2022

Η Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη που αγωνίστηκε στην κατηγορία Optimist με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας περιποιεί τιμή για την χώρα μας, το Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, το νησί μας, τους προπονητές της, την οικογένεια της.

(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞



Καλοκαιρινές ευτυχίες

Της

Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΓΕΤΗ

Έν Λευκῷ

Καλοκαιράκι και η εποχή είναι ιδανική για ωμές, γυμνές αλήθειες. Έτσι, όπως τα σώματα εκτίθενται γυμνά, χαλαρά, μαυρισμένα κι απενοχοποιημένα στον καυτό ήλιο του μεσημεριού, τώρα που η εποχή φτάνει στην χαυνωμένη κορύφωσή της, ίσως είναι η στιγμή να τεθεί ένα πραγματικό δίλημμα:

Τί σημαίνει κάνω διακοπές και τί παραθερίζω; Ποιά είναι τα όρια μεταξύ του προσωπικού «θέλω» και του κοινωνικού «πρέπει»;

Τί προκαλεί τελικά την ξεκούραση;

Μια στυλιζαρισμένη εικόνα χαλάρωσης, μια

σελίδα περιοδικού που παραπέμπει σε ομπρέλα, ξαπλώστρα, καφέ, μουσική με πολλά ντεσιμπέλ, δροσερά mojito και κολονάτα ποτήρια λευκού κρασιού με πάγο;

Ή παρθένες παραλίες με βλάστηση, γαλαζοπράσινα χρώματα βυθού, πετσέτες στην άμμο και μισοστραβωμένα από την αλμύρα ψάθινα καπέλα, με θερμός, φορητά ψυγείακια και μπύρες;

Εστιατόριο ή ταβερνάκι; Καφενείο ή καφέ; Bar ή beach bar; Θέατρο ή σινεμά; Πανηγύρια ή πάρτι; Χοροί ή γλέντια;

Αν εξαιρέσει κανείς την υγειονομική, οικονομική και ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η προσωπική ανάγκη παραμένει αναλλοίωτη τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Ανάγκη για διακοπές, αναζήτησης της ευτυχίας μας μακριά από την καθημερινότητα.

Ποιά είναι η αλήθεια του καθενός μας για τον πολυπόθητο Αύγουστο ψάχνοντας την «χαμένη Ατλαντίδα των συναισθημάτων», την ευτυχία δηλαδή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα; Μπο-

ρούν τα χρήματα να την αγοράσουν; Μπορούν τα συναισθήματα να την ανακαλύψουν;

Πώς μπορεί να εντοπιστεί η απόλυτη χαλάρωση, η πραγματική ευτυχία; Μακριά από συγγενείς ή μαζί τους; Με συντρόφους μόνιμους ή one night stand; Με χάπια διαίτης και ραντεβού για λιποαναρρόφηση πριν από την παραλία ή plus-size μεγέθη μακριά από τα ασφυκτικά πρότυπα της λεπτής ομορφιάς;

Δεκάδες χιλιάδες έρευνες και εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την εξεύρεση της πολυπόθητης ευτυχίας.

Αναζητώντας την απάντηση, εν μέσω θέρους, με τον ήλιο να καίει την πέτρα, την ώρα της περιουλολής και λίγο πριν από τον Σεπτέμβριο, είναι ο ιδανικός χρόνος να σκεφτεί κανείς.

Υπάρχουν τελικά τόσες ευτυχίες όσοι και άνθρωποι;

Αλήθεια, εσείς πόσο ευτυχισμένοι είστε;

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.